

From: Peter Rix
Sent: 8 Jan 2017 23:55:43 +0100
To: Birthe Laustrup Carstensen
Subject: Hørings svar vedr. oplæg til ny skolestruktur i Varde Kommune

Vi flyttede til Nordenskov i 2006 for at stifte familie. Vi havde ikke på forhånd en tilknytning til Nordenskov. Vores udgangspunkt var at bo på landet med kort afstand til børnepasning, skole og indkøb samt højst 30 km fra Esbjerg. Her passer Nordenskov godt ind i billedet. Her er alt, hvad vi skal bruge for en tryk hverdag med 2 piger, 1 på 3 år som går i teglhuset og en på 6, som går på Nordenskov Skole.

Af egen erfaring har jeg (ida) arbejdet som inklusionspædagog på en stor skole med 800 elever i 5 år. Det for mig som var tankevækkende og en af årsagerne til, at jeg sagde jobbet op for et år siden, var det at børnenes skoleliv var præget af alt for lidt fællesskab. De havde ingen fælles følelse over for hinanden, ingen ejerskab af skolen, det var bare et sted, man kom hver dag. Man havde sit klasselokale, og det var de mennesker i det lokale, man forholdte sig til. Hvis man gik i 4 kl., viste man ikke hvem der gik i 0 kl. Det er rigtig svært, at arbejde inkluderende, når skolekulturen bærer præg af hver lille gruppe er sig selv nærmest. Trods yderst kompetente lærere gjorde mængden af voksne og børn også, at de voksne i deres teams/årgange blev meget fastlåst i dine og mine børn og ikke VORES.

Dette er efter min personlige og faglige vurdering meget problematisk, da det netop er relationer, der gør at børn trives, relationer børn imellem og ikke mindst, at der er mindst en betydningsfuld relation til en voksen i deres skoleliv.

Faktum: Det er rigtig svært at blive set og hørt på et stort udeareal i frikvarteret, når Kurt fra 4 årgang er gårdvagt, og han ikke en gang ved, at Emma fra 1klasse eksistere?

Det er de gode relationer, der skaber trivsel, og børn der trives, de lærer bedre. Så ud fra mine erfaringer er større ikke bedre på skoleområdet tvært i mod.

Esbjerg Kommune har en vision om, at blive 8.000 flere borger i 2020 end de er i dag. Hvad er Varde Kommune fremtidsvision? Hvem kan Varde Kommune tiltrække?

Mange unge rejser fra Varde Kommune for at tage en uddannelse, hvilket jo er en kendsgerning. Det viste den præsenterede statistik jo også til borgermødet, hvor man ser på fødedygtige kvinder mellem 20-29 år i kommunen. Her er det vigtigt at se på, hvordan vi kan hente de unge hjem igen fra Århus, Odense og København mfl. Hvis man ønsker storbykvalitet, er det jo ikke Varde man vælger. Derimod skal man vælger Varde fordi, at vores lokalsamfund netop er det nære, trygge og sociale, hvor man ser sig selv og sin familie som en vigtig medspiller i fællesskabet.

Vi foreslår, at Varde Kommunes vision må være at investerer i at få unge (især fødedygtige kvinder) til kommunen, så man satser på tilvækst frem for at afvikle vores landkommune. Varde kunne fx

- Skabe billige studieboliger, der gør det attraktivt at bo i Varde og studere i fx Esbjerg.
- Tiltrække flere videregående uddannelser.
- En form for økonomisk tilskud til unge.

Vi mener derfor, at I politikker skal se de velfungerede lokalsamfund med børnehaver og skoler, som der er mange af i Varde Kommune, som en styrke der skal bevares. Vi mener, at der her i Nordenskov ER en god kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet.

Med venlig hilsen

Ida og Peter Rix

Sønderskovvej 10, Nordenskov