

Varde Kommune

Hørings svar vedr. oplæg til ny skolestruktur i Varde Kommune

Som borger i Nordenskov i Varde Kommune har jeg endnu en gang konstateret, at Varde Kommune stiller forslag om at lukke byens skole med udgangspunkt i et konstateret faldende elevtal i kommunen.

Grundlaget for Varde Kommunes høring med udsendelse af forslag til strukturændringer på dagtilbud- og skoleområdet i kommunen er et øget pres på omkostningerne hertil, herunder en kommende anlægsudgift i størrelsesordenen kr. 250 mio., samt et stigende elevtal i kommunen.

Kommissoriet for det nedsatte udvalg var derfor at finde besparelser for kr. 20 mio. årligt på driften og samtidig påse, at kommunens skoler har den fornødne kvalitet.

- Høringsforslagets debattemne i form af kvalitet i skolerne tager udgangspunkt i en udokumenteret tese
- Elevantallet falder i absolutte tal allermest i Varde By og på de øvrige store skoler i kommunen – ikke de små, som med strukturforslagene er lukningstruede.
- Tesen om, at lukning af skoler kun er en konsekvens af landsbyer, der allerede er ved at forsvinde, passer på ingen måde på Nordenskov
- Kommunens politikere udviser ikke med de fremsendte strukturændringsforslag rettidig omhu

Ad begrebet kvalitet

Kommunen har med de fremsatte forslag til ændringer i skolestrukturen lagt op til en drøftelse af, hvori begrebet kvalitet består, og hvordan der "laves" kvalitet i kommunens skoler.

Begrebet tages tilsyneladende til indtægt for, at kvalitet ikke skabes på skoler med små klasser på de enkelte årgange eller skoler med sammenlagte årgange.

Denne antagelse bestrides at kunne lægges til grund for en saglig debat af begrebet kvalitet i skoler/undervisning.

En sådan tese er ikke dokumenteret gennem undersøgelser, og får derfor en ubehagelig klang af at udgøre et dække over, at de små skoler skal stå for skud for et elevtal, som ikke er faldende på de små skoler, men tværtimod på de store skoler.

En debat om kvalitet i kommunens skoler kan derfor ikke tage udgangspunkt i, at små skoler ikke kan skabe kvalitet for kommunens elever i forhold til såvel miljø som fagligt.

Det er en forfejlet tilgang og efter min bedste opfattelse udtryk for manipulation af kommunens borgere.

Hvis der skal spares, fordi elevtallet er faldende, så tag udgangspunkt i tiltag, hvor disse forhold (altså faldende elevantal) gør sig gældende, i stedet for at lukke skoler, som har og skaber rigtig god kvalitet for vores børn, blot fordi disse skoler ikke rummer 200 eller 300 elever.

Ad faldende elevtal

Kommunens forslag i det udsendte høringsmateriale tager alle udgangspunkt i, at de små skoler skal lukkes – uanset om disse reelt har faldende elevtal. I forhold til Nordenskov Skole er i prognosen lagt til grund, at elevtallet lige præcis falder i den klasse (årgang), som ligger op ad den mindste klasse rent elevtalsmæssigt i prognosen, således at tallene passer, og skolen på papiret dermed skal samle to klassetrin.

Denne talmagi er uden grundlag i virkeligheden og udtryk for manipulation for at kunne opnå lige præcis det talgrundlag, som skal dokumentere, at Nordenskov Skole ikke har et "tilstrækkeligt" elevantal.

Elevtallet falder på de store skoler i Varde By og kommunens øvrige store skoler. Det kan selv kommunens egne talmagikere ikke sløre.

Rettidig omhu tilsiger således ikke lukning af de små skoler med stabile elevantal, men tilpasning af især Varde Bys skoleudbud, da disse skoler helt uden sammenligning har belastet ikke blot driftsbudgettet, men tillige helt exorbitant anlægsbudgettet, over de seneste år med renoveringen af Lykkegårdsskolen, og dette uden at kommunens politikere skelede til, om Lykkegårdsskolen på sigt skulle bevares eller ej. (Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om dette var udtryk for rettidig omhu af selvsamme politikere, som nu med stor alvor i stemmen tegner sorte skyer over kommunens små skoler med trusler om skolelukninger. I min optik er denne hovedløse anvendelse af kommunens skatteindtægter udtryk for, at kommunens politikere vil lade kommunes borgere i de små byer med små skoler betale for, at politikerne har spildt langt over 100 mio. kr. på en renovering af skole, hvis fortsatte eksistensgrundlag på grund af faldende elevantal i Varde By er tvivlsom, og hvor renoveringen i øvrigt efter de for mig foreliggende oplysninger for nuværende har vist sig ikke at fjerne det grundlæggende problem med skimmelsvampe).

I den forbindelse vil jeg heller ikke undlade at påpege, at netop denne udgift er en konsekvens af en anden politisk beslutning, som ikke er truffet af politikerne med ansvar for Børn og Unge-området, men Økonomiudvalget, der har valgt at opsige eksisterende ejendomsforsikringer, således at kommunen på dette punkt er selvforsikret. Det er min opfattelse, at efterfølgende driftsudgifter, som er en konsekvens af denne årlige besparelse på forsikringspræmier, dermed også skal hentes herfra, således at Børn og Unge-området ikke bliver pålagt besparelser som følge af ekstraordinære udgifter i konsekvens af beslutninger truffet i andet politisk regi.

Som anført i Erhverv Nordenskovs indlæg kunne Varde Bys skoler med fordel reduceres, således at Brorson Skolen med et enormt renoveringsefterslæb på estimeret kr. 80 mio. lukkes, og byens 8. og 9. klasse samles på Campus sammen med den 10. klasse, som allerede er etableret der for hele kommunens elever på dette klassetrin (selv Varde Bys elever på 14 og 15 år kan vel pålægges at transportere sig selv gennem den relativt lille by i sammenligning med de transportbelastninger, som i kommunens forslag skal pålægges noget yngre børn i landsbyerne).

Det er derimod så absolut ikke udtryk for rettidig omhu at lukke mindre skoler i områder, som bidrager positivt i forhold til elevtallet i kommunen.

Nordenskov ligger således i det eneste større område i kommunen, som har stigende (børnetal) elevantal. Alligevel skal dette område efter ALLE tre forslag fremsendt i høringsfasen som forslag til strukturændringer bidrage med lukning af TO skoler, idet jeg ikke medinddrager Thorstrup Skole i Sig i det relevante område.

Som ovenfor redegjort for er talmaterialet således forsøgt manipuleret for at vise, at skolen i Nordenskov i de kommende år vil få så små årgange på skolen, at der er grundlag for sammenlægning af to klassetrin, hvilket som anført efter min klare opfattelse er uden grundlag i virkeligheden. I de seneste ti år har der således ikke på skolen været så små klasser flere år i træk, at en sammenlægning af flere klassetrin har været "nødvendig".

Til sammenligning har Næsbjerg Skole i samme periode haft lavere elevantal end Nordenskov Skole, som efter etableringen af "overbygningen" på Næsbjerg Skole med 7.-9. klasse har modtaget flere elever fra Nordenskov Skole end fra sin egen "grundskole". I samme periode har Nordenskov været lukningstruet af kommunens politikere nu i flere omgange. Disse trusler om lukning af skolen i kommunen har ikke bidraget positivt til tilflytningen til Nordenskov By – det er ubestrideligt selvsagt. Og modsat har etableringen af en udvidet "overbygning" på Næsbjerg Skole bidraget positivt på tilflytningen til byen – det er på samme måde ubestrideligt selvsagt.

Ad "lukning af skoler lukker landsbyer"

Kommunen og dens politikere har flere gange henvist til en rapport af Rambøll, som med udgangspunkt i undersøgelser fra første halvdel af 00'erne dokumenterer, at skolelukninger i 70 % af tilfældene ikke "lukker" byen. Skolelukningerne var derimod en konsekvens af, at disse byer allerede var ved at "lukke".

Hertil bemærkes for det første, at undersøgelsen er gennemført før finanskrisen, som har rykket ekstremt meget ved befolkningens flyttemønstre. For det andet viser seneste undersøgelser, at kommunen ikke har tilflytning som hidtil i samme omfang ved nybyggeri, der før finanskrisen kendetegnede tilflytningsmønstrer for kommunen. I Nordenskov sker tilflytningen derimod i stort - og inden for det seneste år i betydeligt - omfang til ældre byggeri, som renoveres af unge familier – uden børn endnu – og som specifikt har haft et ønske om at flytte til netop Nordenskov.

For det tredje dokumenterer Rambøll-undersøgelsen som nævnt tillige, at disse resultater kun gælder i 70 % af tilfældene.

Som anført af Nordenskov Borgerforening, så er byen ikke allerede ved at "lukke".

Hvis Varde Kommunes politikere lukker skolen, så er dette **ikke** udtryk for en "selvopfyldende profeti", jfr. Rambølls undersøgelse. Køen ved håndvasken kan derfor afsluttes allerede her.

Varde Kommunes politikere lukker en i mere end én forstand blomstrende landsby, og det vil have katastrofale følger for byen.

Lukningen vil ske **uforsvarligt** og ukorrekt oplyst grundlag. Lukningen vil få store konsekvenser for samtlige byens borgere med **faldende huspriser** og en stagnering og **et fald i skattegrundlaget** som konsekvens over

en længere periode (Vores huse bliver usælgelige). Som væksten geografisk tegner sig i kommunen, ligger det snarere nærmere for, at Nordenskov vil vækste også i forhold til elevtallet.

En lukning af Nordenskov Skole er således ikke udtryk for rettidig omhu, snarere tværtimod.

Afsluttende bemærkninger – Rettidig omhu

Efter min opfattelse er denne selvbestaltede "høringsfase" en maskerade, som skal vise politikernes "gode vilje", før samme politikere fører kniven (læs grønthøsteren) hen over kommunens små skoler for, at budgettet på skoleområdet kan komme til at se bedre ud på kort sigt.

Politikerne har - endog forud for denne offentlige høringsfase blev iværksat - af et godt hjerte inddraget store dele af kommunens "interessenter", som skulle komme med løsningsforslag, der skulle danne grundlag for de forslag, som er sendt i offentlig høring. Så vidt jeg har forstået på disse interessenter, der er hørt, er intet fra deres forslag at genfinde i de udsendte strukturændringsforslag, som snarere ligner en gentagelse af de tidligere fremsendte fra kommunens hånd på skoleområdet.

Hvis kommunens politikere vil tages alvorligt, og endog genvælges, så ville det klæde kommunens politikere at gøre sig klart, hvad formålet med strukturændringen er, og så tage hånd om problemerne i kommunen i forhold til faldende elevantal, hvor disse findes. **Det** er rettidig omhu.

De faldende elevtal findes IKKE i Nordenskov eller det område, hvortil Nordenskov hører. Nordenskov Skole skal derfor heller ikke lukkes.

Helle Carlsen

Bøgelyvej 18

6800 Varde