

I forbindelse med igangværende proces om besparelser i Varde kommune, vælges hermed at indgive høringssvar fra undertegnede.

Det er udlagt, at der skal findes/spares 20 millioner, som vil blive ommøbleret til vedligehold og varme hænder.

Bør man ikke have bedre udregninger, der går i dybden med disse besparelser?
Hvorfor skal der bl.a. bruges flere varme hænder, når der er færre børn?

Tænk fremtiden ind i jeres planer

Børnefamilier flytter til steder, hvor tilgang til skole er nemmere og hvor man ikke skal være bange for at investere i mursten, fordi man ved at her er skole og et godt lokalsamfund mange år frem.

Tilfældet for undertegnede er, at vi har valgt at bosætte os i Tistrup netop for, at her kunne vores børn skabe deres fremtid. Nogle af os har boet her i egen opvækst, nogle er fraflyttet og kommet tilbage, andre er tilflyttet. Vi er 2 børnefamilier der har valgt at bygge nyt hus her, blandt andet pga. skolen der går til 9.kl. og det gode foreningsliv. MEN nu vi går alle og frygter hvad kommunen vil gøre ved vores børns skole og om deres fritid skal tilbringes i en bus i stedet for lokalsporten.

For kort tid siden har denne kamp om bibeholdelse været oppe og nu står vi her igen. Kan det være virkelig rigtig, at man skal igennem denne proces så hyppigt?

Alt peger på at huspriser falder, når skoler gøres mindre eller lukkes helt. Banker har i forvejen ikke en høj vurdering på huse i mindre samfund og samtidig med det, vil kommunen gerne have vækst i de mindre samfund eller i kommunen generelt, men man kan konkludere at kommunen modvirker deres egne ønsker.

Nogle af de tiltrækningsværdier mindre lokalsamfund byder på er:

- Nærvær – Man kommer hinanden ved.
- Økonomi – Man får meget beboelse for pengene.
- Tryghed – Man bliver en del af en by, hvor man hilser på hinanden.
- Sammenhold – Man står sammen om arrangementer i byerne og tager del i foreningslivet.

Negative konsekvenser for lokalsamfundet og kommune ved ændret skolestruktur:

- Børnenes tarv bliver ikke tilgodeset, hvis de skal tilbringe ½-1½ time i bus hver dag.
- Dårligere vilkår for foreningslivet, hvis børn/unge får mindre tid til at dyrke sport.
- Dårligere trivsel for især mindre børn på store skoler.
- Børnefamilier vil søge mod større byer, hvor der er skole.
- Stigende omkostninger til kriminalitet (større skoler, mere mobning – mere mobning, flere problemer)
- Faldende huspriser.
- Færre eller ingen nybyggeri/renoveringer.
- Færre tilflyttere.
- Flere fraflyttere
- Butiksdød.
- Manglende vækst i kommunen / færre skattekrone.

Vi har ikke sat os ind i, hvorledes kommunen bruger de over 500 millioner kroner til skole – dagpleje osv. Men vores umiddelbare vurdering er, at man måske burde gå ind og kigge på, hvordan pengene fordels og om de kan bruges bedre/anderledes, få mere for pengene osv.

- Vil man med fordel kunne kigge på, hvordan man på efterskoler og friskoler får tingene til at fungere?
- Kan man fjerne noget papirarbejde?
- Kan man samarbejde på kryds af hinanden for derved, at give lærerne sparringspartnere?
- Kunne kommunen sigte mod, at vi i 2025 vil være kendt, som "kommunen med det allerbedste skolesystem" hvor der er valgt at satse på kvalitet i undervisningen og bevare skolerne i de mindre byer?
- Skal kommunens omdømme være andet end en "kommune der spare på børnefronten"
- Skulle man satse på bedre undervisning, ved mindre klasser så der er færre forstyrrelser og herved mere læring?

Hvis børn vokser op med skole og fritidsordning i byen, er der sandsynligvis mindre chance for, at børn havner i en kriminel løbebane, da kammeraternes forældre kender hinanden og kan snakke sammen hvis de lægger mærke til unoder. Hvis børn/unge bruger deres energi i fx lokalsport, laver de mindre og færre ulykker.

Kigger man på en by som Gårde, så ser man en by, hvor huse koster det samme som de gjorde for 20 år siden, man ser en by i afvikling og by der slet ikke har noget udvikling.

En by falder i søvn uden grundkernen – et godt skole-fritidsliv.

Investere alt hvad i kan i vore kære børn, om nødvendigt brug nogle millioner ekstra for at bevare/forbedre vort nuværende skolesystem. Vi tror at pengene er givet godt ud, da det vil være med til at sikre udvikling i hele kommunen og styrke kommunens image udadtil og dermed tiltrække nye tilflyttere.

Vi mener sågar at hvis der investeres rigtig i de små mennesker, så kommer det mangfoldigt retur i veluddannede beboer i kommunen.

Et godt udsagn: - Man skal bruge penge for at tjene penge.

Når alt kommer alt, er det nutidens børn der skaber fremtidens byer, men hvor skal disse byer være??
I Varde kommune????

Indsendt af:

Dennis og Anna Sabrina Hedegaard – Lervadvej 23, Horne, 6862 Tistrup

Jeppe og Rikke Plauborg Harder – Søparken 3, 6862 Tistrup

Poul og Jutta Sørensen - Krarupvej 27, 6862 Tistrup

Stine Sørensen og Jesper Schaadt – Degnevænget 5, 6862 Tistrup

Brian Lindgaard og Jenny Sørensen – Kirke Alle 2, 6862 Tistrup